

BOSTAD



Det virkade överkastet i parets sovrum har Jennys mamma gjort.



Jenny har samlat på Kinderäggfigurer sedan hon var tonåring.



Jenny har fått intresset att samla på klockor efter Martin.



Martins klocksamling. Bredvid står en av hans hockeysgubbar.

SAMLARE SOM GILLAR RETRO

Vintage, foto, musik och att åka på loppisar är Jenny och Martin Widéns stora intressen. Det syns även inredningsmässigt i parets nybyggda hus utanför Malmö som är fullt av vackra saker från förr.

– Man skulle nog kunna beskriva vår stil som retrofetisch, säger Martin med ett stort leende.

TEXT CAROLINE STENBÄCK FOTO JÖRGEN JOHANSSON

De träffades av en slump i Malmö 2003. En kompis till Jenny hade tipsat om Martins hemsida där man kunde beställa t-shirtar med roliga tryck.

– Jag hittade en som jag ville ha, så vi bestämde träff, säger Jenny. T-shirten, som föreställde en mamma, pappa och ett barn med ett streck över, kom dock aldrig till användning, säger hon.

– Det var en singel-t-shirt och jag var inte singel så länge till efter att vi hade träffats.

I åtta år bodde Jenny och Martin i en lägenhet på Mollévägen. Men efter ett tag kände de att den blev för trång och att de ville lämna livet i stan. De letade dygnet runt efter hus på Hemnet och åkte på visning i stort sett varje helg. Men så hittade de också sitt drömhäus efter ett halvår – i Kvarnby.

– Vi är väldigt spontana och impulsiva. När vi väl har bestämt oss eller fått en idé dröjer det inte länge innan planen är satt i verket. Samtidigt visste vi ingenting om Kvarnby innan vi flyttade hit, säger Martin.

pendla, säger Martin.

Från början tänkte de att ett gammalt charmigt hus skulle passa dem.

– Men vi insåg mer och mer att vi inte är så där jättehändiga och att vi inte vill lägga så mycket tid på att renovera. Vi vill ha ett hus för att bo i och inte som projekt, säger Jenny.

– Därför blev det ett nybyggt stenhus med aluminiumtak som kräver minimalt underhållsbehov, säger Martin.

Här har de inte behövt göra så mycket mer än att måla om invändigt. I stället har de kunnat lägga tid på att inreda och inte minst på att vara föräldrar till sonen Ivan som de fick för ett år och nio månader sedan. Både Jenny och Martin är intresserade av färg och form och tycker om att samla på saker. Kinderäggfigurer, vintageklänningar, klockor, hattar, artistfotografier och kristallglas är bara några exempel på vad de smycker sitt hem med.

– Vi tycker om vackra saker, säger Martin.



Soffan kommer från Mio, bordet från Hulténs och vitrinskåpet Stockholm från Ikea. Vougeomslaget med Muriel Maxwell från 1939 hittade de på Yellowkornet.



I köket sitter gamla testprintar från musiktidningen NME. De röda pinnstolarna kommer från Ikea. Glasen är loppisfynd.



Curvestolarna kommer från BQ of Sweden Selection i Malmö. Flipperspelet köpte Martin för sin första lön när han var 19.



Profiler

Jenny och Martin Widén

Ålder: Båda är 35 år.
Gör: Jenny jobbar som administrativ assistent på Polisen och Martin driver reklambyrå Coure.
Uppväxt: Jenny är från Läddeköping och Martin har växt upp i Nyköping.
Bor: I hus i Kvarnby utanför Malmö tillsammans med sonen Ivan som är ett år och nio månader.
Huset: Ett stenhus från 2009 med sex rum och kök. Boytan är på 145 kvadratmeter.

Jenny och Martin Widén i stolen Ball chai, som formgavs av Eero Aarnio 1963.